

Inge Lievaart **Gedichten**

WIT

Diepstil luisterend
naar de drieklank van de Stem
die tot één vervloeit
in dat wit vertoeven
heelheid
wit ook van binnen

TALEN NASAR

Er is een kennen in de geest
dat steeds weer tast naar woorden
voor wat niet te benoemen is

een stamelen nochtans
tracht tot dit kennen in te gaan
en woord te worden tot beamen
en peilen van de diepte
die draagt
als ook de hoogte van het welven
dat bewaart

het blijft bij het talen naar
en duidingen die niet voldoen

voor het innigste kennen
schiets het woord tekort

de zucht van ontzag
weegt genoeg